



**CHEFREDAKTIONEN**  
**Tom Jensen** (Ansv.) - tomj@berlingske.dk  
**Mette Østergaard** - meos@berlingske.dk

**ADM. DIREKTØR**  
**Anders Krab-Johansen**

**KONTAKT**  
**Redaktionen:**  
 Pilestræde 34, DK-1147 København K  
 Tlf.: +45 33 75 75 75 / Fax: +45 33 75 20 20

**LÆSERSERVICE**  
**Kundeservice:** Tlf.: +45 33 75 36 36  
 Fax: +45 33 75 20 75  
 B.kundeunivers.dk Mandag-Fredag 8:00-16:00.  
 Kontakt os, hvis du f.eks. får ny adresse eller har spørgsmål til dit abonnement.  
**Erhvervsabonnementer:**  
 Tlf.: +45 33 75 33 00 Email: erhvervs-service@berlingske.dk Mandag-Fredag 8:00-16:00  
 Receptionen: Mandag-Fredag 8:00-16:00  
**annoncer:** Tlf.: +45 33 75 35 00  
**Dødsannoncer:** Mandag-Fredag 8:30-13:00  
 Tlf.: +45 33 75 35 00  
 Email: booking@berlingske.dk

**KONTAKT TIL REDAKTØREN**  
 Vi hører altid gerne fra læsere, og skulle der være faktuelle fejl i avisen, retter vi med det samme på faste steder i 1. sektion og Business-sektionen. For at gøre det nemt at rette henvendelse til os, har vi etableret en særlig mailboks til kontakt med chefredaktionen på emailadressen: fejlogfakta@berlingske.dk Vi bringer alle rettelser, præciseringer og pressemønstersaførelser vedrørende Berlingske samt Berlingskes egne presseetiske regelsæt og en klagevejledning på websitet [www.berlingske.dk/fejlogfakta](http://www.berlingske.dk/fejlogfakta)

**KONTAKT TIL REDAKTIONERNE**  
**berlingske.dk:** internet@berlingske.dk  
**Indland:** indland@berlingske.dk  
**Udland:** udland@berlingske.dk  
**Business:** business@berlingske.dk  
**Kultur og AOK:** kultur@berlingske.dk  
**Politik:** pimu@berlingske.dk  
**Gravegruppen:** larp@berlingske.dk  
**Opinion:** debat@berlingske.dk  
**Navnereaktionen:** navne@berlingske.dk

**REDAKTIONSCHEFER**  
**Nyhedschef:** Simon Andersen  
**Digital:** Kevin Walsh  
**Business:** Thomas Bernt Henriksen  
**Indland, Politik & Navne:** Kasper Krogh  
**Udland:** Ida Ebbensgaard  
**Foto, web-TV & infografik:** Søren Lorenzen  
**Gravegruppen:** Lars Nørgaard Pedersen  
**AOK:** Anne Sophia Hermansen  
**Opinion:** Pierre Collignon

**Dagens nyhedsredaktør:** Peter Burhøi  
**Dagens avisansvarlige:** Per Knudsen  
**Design:** Per Heilmann

## Sektioner i dag:

### 1. Nyheder

### 2. Business

### 3. AOK Juletid

### 4. Ejendomme

**Berlingske.dk**

**Berlingske**

# Kære pigespejder, du er god nok

**D**er er meget debat om præstationskultur. At de unge bliver ødelagt og psykisk ustabile af alt det, de skal leve op til. Det er en debat, vi skal tage alvorligt, for alle ønsker, at vi har så sunde og robuste unge som muligt.

Man må dog spørge sig selv, om vi i et misforstået hensyn er ved at tage noget fra de unge, som de kan hvile i. F.eks. det at være god til noget.

Er vi i forskrækkelsen for krav ved at opbygge en kultur, hvor vi samtidig udskammer, at vi gør noget godt? Hvis der ikke er noget at leve op til, er der heller ikke noget at have præstationsangst over for. Der er omvendt heller ikke meget at finde ro i, hvis alt er flydende.

Det seneste eksempel, vi har set på den tendens, er De grønne pigespejders fravalg af duelighedsmærkerne. Nu skal mærkerne tages af pigespejdernes skjorter. De må stadig sidde på spejdertasken, men beviset på, at du har opnået en færdighed eller bestået et forløb, skal spejderne ikke længere gå rundt og skilte med.

Hvorfor egentlig ikke? Mærkerne er en del af spejdernes historiske DNA. De er udtryk for, at man er duelig til noget. At man har gjort sig umage. At man er stolt af det man, har opnået. Og det er måske ikke så skidt endda, hvis man som ungt menneske går og føler sig lidt usikker.

Hvis man ellers lærer i trygge rammer, så bør vi netop fejre, at vi bliver dygtigere, klogere, bedre til noget.

Duelighed og faglighed bør være positive ord. Og selvfølgelig er det en menneskelig tilfredsstillelse også at blive anerkendt for det, vi har opnået. Det burde pigespejderne få lov at mærke.

I folkeskolen er det de nationale test, vi diskuterer vigtigheden af. Og nuvel, testene skal sikkert bruges bedre end i dag. Men princippet om at skulle leve op til en faglighed og belønnes, når det går godt, er en god læring, når vi skal hjæl-

**LEDER**

pe vores børn til at vokse ind i rollen som selvstændige borgere, der kan stå på egne ben.

For nylig delte en mor et brev på de sociale medier, som datterens lærer havde sendt ud til eleverne, før de skulle modtage resultaterne af deres nationale test. Brevet var en lang beskrivelse af, hvordan testen jo intet sagde noget om, hvor gode de var som mennesker, som kammerater, som kreative sjæle. Det er rigtigt. Men faglighed siger også noget om, hvem man er. Det er også vigtigt at vide noget og være god til noget. Ikke mindst, når man skal ud af curlingforældrenes favn og ud på arbejdsmarkedet. Det at vide, hvad der kræves kan give en ramme, som ikke nødvendigvis avler usikkerhed.

Engang var janteloven noget, vi slog hinanden oven i hovedet med: Du skal ikke tro, du er noget. Nu er janteloven efterhånden blevet den kultur, vi slår os selv oven i hovedet med: Jeg skal ikke tro, jeg er noget.

Hvis den tankegang breder sig, så er der ikke noget at sige til, at vi får unge, der er usikre og ikke hviler i sig selv og deres kvaliteter. Vi må ikke nedvurdere dem, der kan noget ekstra. Hverken hos børn eller voksne. Det er ofte dem, der tør, kan og vil gøre sig ekstra umage, som er med til at drive samfundet frem.

Så kære pigespejder, det kan godt være, at de vokse i et misforstået hensyn ikke vil lade dig bære dine sejre på skjorten og vise, at du har gjort dig umage for at opnå en ekstra duelighed. Men varm du dig alligevel på din præstation. Du er god nok.

**METTE ØSTERGAARD**



Det er også vigtigt at vide noget og være god til noget. Ikke mindst, når man skal ud af curlingforældrenes favn og ud på arbejdsmarkedet.

»Jeg har sympati med stilladsarbejderne«

Hvis det var en af mine kammerater, der blev slået til plukfisk, kan jeg ikke garantere, at jeg ville trække på skuldrene, skriver Niels Jespersen.



**OPINION**  
 SIDE 28

Professor om danskernes pengetank: ATP er i krise

Der er brug for akutte ændringer af ATPs forvaltning af over 900 milliarder kroner, advarer CBS-professor Jesper Rangvid.



**BUSINESS**  
 SIDE 04

For mange bruger »glædelig jul« forkert

Forstå nu, at man først siger glædelig jul 24. december, skriver Holger Dahl, som har startet »GOD JUL-folkebevægelsen«.



**AOK**  
 SIDE 16